

# KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH



**thời thanh niên của**  
**BÁC HỒ**

*thanh niên*

NHIỀU TÁC GIẢ

Tư sách  
Danh Nhân  
HỒ CHÍ MINH

# NHỮNG NĂM THÁNG BÊN BÁC HỒ KINH YÊU



NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN



HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN  
SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

# TRUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG  
TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN

*(Xuất bản lần thứ hai)*



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA



**NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ  
ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH**



**NHÀ XUẤT BẢN TRẺ**

**TRẦN DÂN TIẾN**



# Tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư"



## Cần

là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm.

## Kiệm

là tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi".

## Liêm

là không tham địa vị, không tham tiền tài, không ham người tâng bốc mình. Quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa.

## Chính

là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ gì quyết làm cho kỳ được "Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì nhỏ mấy cũng tránh".

## Chí công vô tư

"Chí công" là rất mực công bằng, công tâm; "vô tư" là không được có lòng riêng, thiên tư, thiên vị "tri ân, tri huệ, tri oán, tri thù" đem lòng chí công, vô tư đối với người, với việc "Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước", "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Muốn "Chí công vô tư" phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.

**Theo tài liệu "Tổng tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng**



**Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.  
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.  
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.  
Thiếu một mùa, thì không thành trời.  
Thiếu một phương, thì không thành đất.  
Thiếu một đức, thì không thành người.**

**Chủ tịch Hồ Chí Minh**

# CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1931 - 1969)

## ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI



**28.01.1941**

Tại cột mốc số 108 biên giới Việt - Trung, Người về nước tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam sau 30 năm bốn ba tìm đường cứu nước.



**02.9.1945**

Tại Quảng trường Ba Đình, Người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



**1946**

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



**1951**

Tại Đại hội II của Đảng, Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



**1953 - 1954**

Người cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân ta đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ.



**1960**

Tại Đại hội III của Đảng, Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.



**14.4.1975**

Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh



**15.5.1965**

Ngày 10/5/1965 lúc 9g00 sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết di chúc và đã hoàn thành bản thảo Di chúc đầu tiên gồm 3 trang, do chính Người tự đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965.



**02.9.1969**

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời trước sự tiếc nức của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Không gian  
Văn hóa  
Hồ Chí Minh

# CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1931 - 1969)

## ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI



**19.5.1890**

Nguyễn Sinh Cung sinh ra tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.



**1906**

Với tên gọi Nguyễn Tất Thành, Người theo cha vào Huế, thời gian đầu học trường Pháp - Việt, sau học trường Quốc học Huế.



**8.1910**

Trên đường vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết).



**05.6.1911**

Với tên gọi Văn Ba, Người lên tàu Đô đốc Amiral Latouche-Tréville rời bến cảng Sài Gòn sang phương Tây tìm đường cứu nước.



**18.6.1919**

Với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người gửi đến Hội nghị hòa bình Versailles "Bản yêu sách của Nhân dân An Nam".



**7.1920**

Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lenin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.



**1930**

Tại Cửu Long (Trung Quốc), Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.



**12.1920**

Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.



**1925**

Người xuất bản cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp"; thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.



Không gian  
Văn hóa  
Hồ Chí Minh



**NHÀ CÁCH MẠNG NGUYỄN ÁI QUỐC NĂM 30 TUỔI, KHI Ở PHÁP**



**TẠI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC ĐẢNG XÃ HỘI PHÁP Ở THÀNH PHỐ TUA (NƯỚC PHÁP), THÁNG 12/1920, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ÁI QUỐC TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP**



**NGÀY 31/5/1945, NGƯỜI DẪN ĐẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ TA SANG DÀN PHÁN CHÍNH THỨC VỚI CHÍNH PHỦ PHÁP**



**NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG HANG ĐÁ Ở VIỆT BẮC NĂM 1951**



THÁNG 2/1946, NGƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI HƠN 10 VẠN NHÂN DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI SAU CUỘC TỔNG TUYẾN CỬ BẦU RA QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA



HỒ CHỦ TỊCH TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI Ở PHỦ CHỦ TỊCH NĂM 1946



NGƯỜI DẠY: "THỰC TỨC THÌ BÌNH CƯỜNG" VÀ NGÀY NGÀY NGƯỜI TẶNG GIA SẢN XUẤT CÙNG ĐỒNG BÀO, CHIẾN SĨ



NĂM 1949, ĐOÀN ĐẠI BIỂU NAM BỘ TỪ MIỀN NAM RA THĂM MIỀN BẮC ĐÃ TỚI QUẦY QUẢN BÊN HỒ CHỦ TỊCH



TỪ CHIẾC MÁY ĐÁNH CHỮ CỦA NGƯỜI ĐÃ RA ĐỜI NHIỀU VĂN KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC



LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI TA, HỒ CHỦ TỊCH ĐÃ THEO DÕI MẮT TRẦN SUỐT THỜI GIAN CHIẾN DỊCH BIỂN GIỜ



ĐẠI BIỂU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC TRƯNG VƯƠNG (HÀ NỘI) ĐẾN CHÚC THỌ ) HỒ CHỦ TỊCH (5/1956)



HỒ CHỦ TỊCH THĂM TRƯỜNG TRUNG HỌC TRUNG HOÀ CỦA HOA KIỂU Ở HÀ NỘI



**NGƯỜI VỚI CÁC ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT VIỆT MINH - LIÊN VIỆT, NĂM 1951**



**CUỐI NĂM 1953, TẠI VIỆT BẮC, HỒ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH MỞ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ.**



**LỜI HỒ CHỦ TỊCH: "VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM PHẢI TRỒNG CÂY. VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI".**



**HỒ CHỦ TỊCH VỚI CÁC ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC**



**ĐẨY MẠNH  
HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH  
HỒ CHÍ MINH**







NGHĨA VIÊN NAM MUÔN NĂM !

CHỦ TỊCH  
HỒ - CHI - MINH

CHỦ TỊCH HỒ CHI MINH VĨ ĐẠI SẴN





Hình Ảnh Bác Hồ

## Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người



*“...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”*

**(Tuyên Ngôn Độc Lập)**







**Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con. Trách nhiệm đó rất là vẻ vang, quan trọng.**

**- Chủ tịch Hồ Chí Minh -**







DHAY.TV













1.386 x 911

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TP HCM  
thanhuytphcm.vn

*"Tự do cho đồng bào tôi,  
độc lập cho Tổ quốc tôi"*







- Bác với các cháu nhỏ nơi quê nhà, 1957
- Uncle HO with the children at his native village, 1957











# TUYÊN-NGÔN ĐỘC-LẬP

«Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo-hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc».

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc-lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:

«Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi».

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng tự do, bình đẳng, bác ái, đàn cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

**Về chính trị.**—Chúng tuyệt đối không cho dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những pháp luật dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thông nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuế phiến rầy cứa, để làm cho nòi giống ta suy nhược.

**Về kinh tế.**—Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, rừng mỏ, nguyên liệu.

Chúng giết độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta được giàu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông-Đương để mở thêm căn cứ đánh Đông-Minh, thì bọn thực dân Pháp vội gọi đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng-Trị đến Bắc-Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật trục khi giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng.

Thế là chúng không những «bảo hộ» được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt-Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay không bỏ Việt-Minh hơn trước. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhả tâm giết nòi sô đồng tử chính trị ở Yên-báy và Cao-bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt-Minh đã giúp các nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tinh mạng, và tài sản cho họ.

Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đông-minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy đánh chính quyền, lập nên nước Việt-Nam Cộng Hòa Dân Chủ.

Sự thực là dân ta đã lấy lại nước Việt-nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo-Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên nước Việt-nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên chúng tôi—Lâm thời Chính phủ của nước Việt-nam mới—đại biểu cho toàn dân Việt-nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt-nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt-nam.

Toàn dân Việt-nam, trên dưới một lòng quyết liệt chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đông-minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tô-bê-răng và Cua-kim-sơn, quyết không thể không nhận quyền độc lập của dân Việt-nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đông-minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi—Chính phủ Lâm thời của nước Việt-nam Dân chủ cộng hòa—trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

«Nước Việt-nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt-nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.»















Bác vẫn thường xuyên bơi lội rèn luyện sức khỏe dù tuổi đã cao



Bác cuốc đất trồng rau cùng anh em chiến sĩ



Bác bỏ củi tại chiến khu Việt Bắc



Bác cùng người dân ăn bữa cơm thân mật mặc dù đồ ăn rất đạm bạc







*"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"*





























Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957).





Bác Hồ thăm chiến sĩ bộ đội và Dân quân du kích



**Bác Hồ chụp ảnh kỉ niệm với tổ bay Li-2, số hiệu 203 trong chuyến bay về thăm Quảng Bình (Ảnh tư liệu)**



















Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần vào hồi 9h47 phút ngày 02/9/1969  
tại Nhà 67, Phủ Chủ tịch, Hà Nội





Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trái) ngồi nghỉ tại một địa điểm không rõ trong Chiến dịch Biên giới. (Ảnh: AP)



Bác kéo lưới đánh cá cùng ngư dân

